



Gesubsidieerde Vrije Basisschool  
De Vlieger – Heffen  
Steenweg op Heindonk 8  
2801 Heffen  
Tel. en fax: 015/27.26.75

## Maandbrief februari derde kleuterklas

Schooljaar 2020 – 2021



Week 1 + week 2 (1/2 – 12/2)

### Thema : Carnaval

“Zet de maskers maar op en verberg uwe k...!”

Feest! We feesten alweer, want het is bijna carnaval!

Carnaval, dat is heel wat ...We zetten vooral in op de

muzische ontwikkeling : bewust worden van de eigen  
muzische en creatieve mogelijkheden (talenten) en die tonen

door ons te verkleden, polonaises te dansen, leuke carnavalsmuziek te  
beluisteren , maskers opzetten, experimenteren met muziek en geluiden,  
onze eigen ervaringen op een creatieve manier uitdrukken ,....We verfijnen  
de technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich uit te  
drukken in muziek, drama en dans.

We spelen, zingen en experimenteren met klankgroepen, klanken en rijm  
waarbij we nadenken over begin-, midden- en eindklanken in een woord als  
voorbereiding op het leren lezen in het eerste leerjaar.

We leren beknopt over de oorsprong van carnaval en verwijzen reeds naar  
de Vastentijd die begint in de

**Op vrijdag 12 februari vieren we  
eigen klasbubbel en mogen  
school komen.**

Krokusvakantie.

**carnaval binnen onze  
we verkleed naar**



Week 3 (15/2 – 19/2)

### Krokusvakantie



Week 4 (22/2 – 26/2)

### Helden

De meeste kleuters zijn gefascineerd door helden. Om  
helden hangt een aura van onoverwinnelijkheid,  
heldhaftigheid en moed. De kleuters kennen veel helden  
die we in de klas aan bod zullen laten komen, zoals

Mega Mindy, Mega Toby, prinsen, koningen, ridders, politieman, Superman, Zorro, ...

Vanuit een prentbespreking wordt stilgestaan bij 'uiterlijk' en 'innerlijk'. Bij ridders kun je niet 'van buiten' zien of het een goede ridder of een roofridder is. Vanuit de legende van Parcival en het Bijbelverhaal van de kleine David worden kleuters bewust van het belang van innerlijke kwaliteiten. We proberen een klas van 'goedhartige' ridders te zijn. Pater Damiaan was een vriend van Jezus. Hij wilde graag leven zoals Jezus. Hij wilde Zijn voorbeeld volgen en heeft hierdoor heel wat heldendaden verricht. Goede vrienden zijn heldhaftig voor elkaar, door elkaar te helpen. We kijken door de rode bril bij de vastenkalender. Hiermee kijken we naar de andere en proberen zorg te dragen voor de andere.

We gaan ons in de verkleedhoek verkleeden als helden.

**Mag zeker (graag zelfs!) meegebracht worden: boeken, prenten, verkleedkleden,... rond helden en vrienden**



## De jarigen van deze maand :

19 februari: Henri V.

### Varia

- vrijdag 12 februari : we vieren carnaval in onze eigen klasbubbel. Je mag verkleed naar school komen! Graag een handig verkleedpak dat makkelijk zelf aan -en uit te doen is...
- zaterdag 27 februari: Eetdag Take away
- van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari : krokusvakantie

**!! Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een planning die kan veranderen omwille van o.a. actualiteit, interesse van kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen.**

Juffen Anja's

