

Beste ouders,

Vanaf deze maand zal wekelijks een kind centraal staan in het derde leerjaar. Onze "Ster van de week" brengt op maandag spulletjes mee om wat meer over zichzelf te vertellen.

Bv. *Lievelingslied, foto van de baby/kleutertijd (mag op usb-stick), hobby, voorwerpen die een bepaalde betekenis hebben,...*

Om het nog specialer te maken, zal de bank van deze leerling de hele week versierd zijn met sterrenlichtjes en mag onze ster met gekleurde pennen schrijven.

Het is zowel voor de juf als voor de andere leerlingen leuk om de "Ster van de week" op deze manier beter te leren kennen.



Door te werken met de "Ster van de week" streven we ernaar dat het zelfvertrouwen van de kinderen groeit in de week dat ze ster zijn. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld. De kinderen merken dat ze ertoe doen, dat anderen in hen geïnteresseerd zijn.

Ook leren ze zich in anderen te interesseren. Ze leren positief naar elkaar kijken en ontdekken dat het fijn is om elkaar complimenten te geven. En dit draagt natuurlijk allemaal bij aan een goed klasklimaat!

Jullie kids zullen nog meer **schitteren** dan anders. 😊

Met vriendelijke groeten,  
Juf Sarah